

Pierre Goursat

Tweede zitting van Paray-le-Monial

23 juli 1975

Evangeliseren

Pater Albert-Marie de Monléon leidde deze woorden van Pierre Goursat zo in : “Laten we een ogenblik bidden voor Pierre die tot ons zal spreken over deze geest van Pinksteren die hem zo na aan het hart ligt. Laten we bidden terwijl hij tot ons spreekt dat we echt aangeraakt en vervuld zullen worden met de Geest om de naam van Jezus aan te kondigen. »

Ik zou bescheiden willen zeggen, net als St. Paul, ik ben de sukkel¹ die is gevraagd om over deze Geest van de Heer te spreken. Dus Heer, spreek alstublieft, want ik heb stembanden die niet meer werken.

Dus kijk, je moet bidden, bidden zonder ophouden, dat weten jullie best, het gaat erom het te doen. Ten tweede moet je van elkaar houden, het is makkelijk gezegd, het is niet zo makkelijk om het te doen.

En ten derde moeten we de Heer verkondigen omdat we een geest van Pinksteren hebben ontvangen, een geest van kracht en vrijmoedigheid. Je moet er echt in geloven en voor elkaar bidden dat je het krijgt. Want als we het lekker warm houden in onze gemeenschappen, zullen we wegrotten in onze gemeenschappen².

[Dit gebeurde in een van onze] gebedsgroepen – ik zal niet zeggen welke uit liefde, want ik heb een enorme liefde! (*gelach*) Maar deze groep, die een van de eersten³ was, is verdord als de vijgenboom omdat de Heer in de profetieën bleef zeggen: “Ga en verkondig mijn Naam, ga naar de pleinen. » En iedereen zei: «Ja, zeker, maar het is een symbool.» In feite was men vreselijk bang. Ik herinner me dat in Vézelay iedereen de eerste keer redenen gaf [om niet te gaan evangeliseren]: «Ik ga voor mijn grootmoeder zorgen, ik zal voor mijn schoonzus zorgen, ik zorg voor van mijn kleine hond...” (*gelach*). En toen de volgende dag zei [iemand]: “Maar ik ben bang!» Toen zei iedereen: «Wij ook!» (*gelach, applaus*). En ze gingen allemaal naar het plein en het liep heel goed, want het was Jezus die sprak en de mensen zaten er precies op te wachten dat Jezus zou spreken.

Kijk dat is nu ons probleem. Het is omdat, kijk naar die studenten in Duquesne⁴, ze hebben zo veel gebeden dat Pinksteren (zoals gevraagd door Johannes XXIII) zou komen terwijl ze zeiden dat de enige zekerheid die ze [hadden] in het gebed lag: dat als ze baden om de Geest te ontvangen, ze zeker waren die te ontvangen. Ze baden dagen en weken, ze vastten [dagen] en Pinksteren viel op hun neus, op hun hoofd en het was buitengewoon. Bovendien verspreidde het pinkstervuur zich overal. Maar wil dat zich blijven verspreiden, dan moeten we het aankondigen zoals Paulus zegt: „Wee mij als ik niet evangeliseer⁵. »

¹ zie 1 Kor 15, 8.

² Pierre spoorde de gebedsgroepen vaak aan om te evangeliseren om niet in een gesloten pot te veranderen.

³ Het gaat om een gebedsgroep bij het klooster van de Tenhemelopneming in Parijs, net zoals Pierre elders uitdrukkelijk zegt: hij citeerde vaak dit voorbeeld.

⁴ Een groep Amerikaanse christenen van de Duquesne University in Pittsburgh besloot in 1967 een weekend in gebed door te brengen en te vragen om de komst van de Heilige Geest. Ze ontvingen een «uitstorting van de Heilige Geest» die hen diepgaand vernieuwde. Daarna hadden andere groepen dezelfde ervaring, zoals aan de Notre Dame University in South Bend. Dit was de oorsprong van de katholieke charismatische vernieuwing (vgl. Patti Mansfield-Gallagher, *Like a new Pinksteren*, Editions de l’Emmanuel 1997).

⁵ 1 Kor 9, 16.

Dus je [moet] de straat op gaan, maar we weten heel goed dat dat in hele kleine landen ⁶ niet gebeurt. Dat wordt niet gedaan want die dames met groene hoeden gaan ⁷ niet op straat evangeliseren, dat is heel duidelijk! Maar het zijn niet alleen de hele kleine landen. Er zijn middelgrote steden, grote steden. En dan, in heel kleine gemeenten, ken je je slager, je kent je bakker en ook alle kleine problemen die zich voordoen omdat iedereen iedereen kent. Alleen kennen ze Jezus of de Heilige Geest niet. Maar als iemand [de Heilige Geest heeft ontvangen], zeg hij: «Ik heb goed nieuws om u aan te kondigen, ik heb goed nieuws» -

‘Ah, je hebt de staatsloterij gewonnen?’ (*gelach*) – « Ik heb de Geest gevonden! »

En dan zijn er nog de hele kleine groepen. We zeggen: «Weet je, het is vervelend omdat Mevrouw Zus-en-zo en mevrouw zo-en-zo, [wat zullen ze denken?]» We kennen elkaar allemaal, en we zijn aanzienlijken, dus we durven niet met elkaar te praten. Dus het makkelijkste voor ons is om langs de heggen te gaan ⁸ – want die heb je op het platteland, hè? – en dan vind je een paar ongelukkige jongens en dan vertel je ze over Jezus. En dan zeggen ze:

‘Maar het is geweldig Jezus, oké, ik kom eraan. Nou, je zult een groep zwervers hebben, dat zal prima werken; en dan de goeude burgers die ook zullen komen omdat ze zullen worden bekeerd door de zwervers (*applaus*).

Dan zal de parochie veranderen, Ze krijgt een ander karakter, het wordt wat levendiger, er zullen minder “heilige boontjes/wijwaterplassers” ⁹ zijn, hoewel er momenteel niet veel meer zijn omdat er geen wijwater meer is, ze zijn volledig verdroogd ¹⁰. (*gelach*)

Dus als ik je dit allemaal vertel, is dat omdat het heel serieus is. Het is heel serieus omdat het nu eigenlijk heel slecht gaat, omdat ik niet weet wie van ons het zei, we zijn in slaap gesust. Ik geloof dat het Jean-Michel was ¹¹ die dat zei. We zijn met chloroform vergiftigd, we hebben giftige nevels die ons volledig in slaap laten vallen, ook op het platteland trouwens. We moeten dus echt wakker worden; en het is in onze kleine gemeenschappen dat we wakker kunnen worden wanneer we bidden tot de Heer en Hem vragen ons te sturen, ons deze kracht te geven, om echt zijn Koninkrijk aan te kondigen.

Op dit moment, weet je, we zeggen dat er misschien tussen de 7 of 8% goede praktiserenden zijn. Nou alle priesters, theologen, alle religieuzen deze discussiëren over die 7 of 8% en leggen uit wat we moeten doen om ze te bekeren. Maar niemand geeft iets om de andere 80% van de gedoopte katholieken (applaus). Dus jij, als je niet weet hoe je een gebedsgroep moet maken, ga dan naar de anderen. Laat de goede parochianen, die overblijven, achter bij Mijnheer Pastoor, ga de anderen opzoeken en aangezien jullie goede gelovigen zijn, zullen jullie ze daarna bij hem terugbrengen. Maar niet direct! Bekeer ze, maar vraag het echt aan de Heer. U kunt zelf niets doen, alleen de Heer kan het.

En weet je, bij Teen Challenge ¹² – jullie lezen allemaal Het Kruis in de Asfaltjungle – nou, ze gingen naar die getto’s en ze baden de hele ochtend voordat ze gingen. Ze zeiden : « Als we gaan, als we het Woord van God brengen, wanneer we niet gebeden hebben, dan houden we een preek. Terwijl, als we eerst gebeden hebben dan is het het zwaard van de Geest dat werkt. » Het is het zwaard van de Geest dat werkt en die typen worden bekeerd. Maar het is fantastisch.

Van de andere kant is het niet alleen aan ons om te evangeliseren, maar het evangeliseert ons zelf. We zijn bekeerd, vervuld van de Heer, je vindt het in onze mond, je vindt het in ons hart en we zijn bekeerd. En we komen terug zoals de apostelen zeiden: « De demonen ruimden het veld, we genazen iedereen, mensen werden getransformeerd » ¹³. Zo, zie je. Dat is waar. Dus als je dat niet doet, wel, dan zit je er naast, je gehoorzaamt niet, je gehoorzaamt niet aan de Geest.

Alstublieft, mijn broeders, begrijp dat de Vernieuwing een charismatische vernieuwing is – we hebben het woord Pinksteren niet gebruikt, omdat we zo bang zijn voor de Pentecostels! Maar echt, het is een geest van Pinksteren, dat moet je echt begrijpen.

6 De steden.

7 Toespeling op een roman met Dames uit de gezeten burgerij.

8 Toespeling waarschijnlijk op het evangelie (zie Lc 14, 23).

9 Pejoratieve informele term, die vrouwen aanduidt die erg gehecht zijn aan religie en haar praktijken en al hun tijd in de kerk doorbrengen .

10 Een vleugje humor in relatie tot de «wijwaterplassers» die verwijzen naar de schaarste aan «sacramentalen» na de liturgie hervorming in Frankrijk.

11 Jean Michel Rousseau (oprichter van een gemeenschap in Poitiers) had een bijdrage tijdens deze sessie.

12 Beweging van evangelische oorsprong, opgericht in 1959 door dominee David Wilkerson (cf. E002 note 26) die evangeliseert de gemarginaliseerden, de drugsverslaafden...

13 Zie Lucas 10, 17.

En al jullie problemen zullen veel gemakkelijker zijn als je je tot je broeders wendt. Ik ga je een voorbeeld geven. Momenteel zijn er veel genezingen geweest, veel mensen die, heel verdrietig, veel gelukkiger zijn geworden, voelen zich hier behaaglijk, het gaat heel goed. Maar je weet hoe het is als een vrouw met drie kinderen haar man verliest: nou, ze moet voor haar kinderen zorgen, ze voeden, hard voor ze werken, dus ze houdt vol, maar de andere vriendin die geen kinderen heeft, die komt uit een iets meer welgestelde achtergrond, nou, ze kreeg na drie maanden een zenuwzinking. Zie je, het is verschrikkelijk, maar het is waar. We komen niet uit onze geschiedenis als we er niet aan denken om naar anderen te gaan en helpen anderen te genezen. Dat is wezenlijk, laten we dat echt begrijpen.

Aan de andere kant, als ik jullie dat zeg, dan is dat omdat het helemaal niet goed gaat. Geloof niet dat de Heer nu alles gaat regelen. Hij bereidt ons voor op behoorlijk pijnlijke dagen, ¹⁴ zoals mijn vriend Laurent zei ¹⁵. In Rome ¹⁶ kregen we behoorlijk goede dingen te horen: «Er komt een tijd van duisternis over de wereld - maar wacht ook - maar er komt een tijd van glorie voor mijn kerk, er komt een tijd van glorie voor mijn volk, ik zal over jullie alle gaven van mijn Geest uitstorten. Ik zal jullie voorbereiden op een geestelijke strijd, ik zal jullie voorbereiden op een tijd van verlatenheid zoals de wereld nooit heeft gekend. Wees voorbereid, mijn volk. Wees voorbereid; als je niets anders hebt dan mij, zul je alles hebben: land, huizen, velden, broers, zussen, liefde, vreugde en vrede meer dan ooit. Wees voorbereid, mijn volk, ik wil jullie voorbereiden ¹⁷. »

Echt, je kunt alleen voorbereid zijn als jullie bidden, als je de Geest vraagt, als je bidt zonder ophouden. Dus doe alles wat je is verteld, maar doe het alsjeblieft.

Pierre Goursat
en zijn broers en zussen

www.pierregoursat.com

14 Pierre verwachtte in onze landen binnenkort een periode van godsdienstvervolgingen.

15 Pater Laurent Fabre, oprichter van de Gemeenschap van de Nieuwe Weg, was hier bij deze sessie.

16 Bijeenkomst van de katholieke charismatische Vernieuwing Rome, Pinksteren 1975.

17 Citaat van een profetie gegevens onder de bijeenkomst te Rome, Pinksteren 1975.