

Pierre Goursat  
en zijn broers en zussen

**Pierre Goursat**

Chézelles

19 november 1988.

## Wij aanbidden; en op dat moment doet de Heer ons meevoelen met al het lijden van de wereld

**Uittreksel uit het laatste openbare onderricht van Pierre Goursat tijdens een gemeenschapsbijeenkomst in Touraine.**

Wij aanbidden; en op dat moment doet de Heer ons meevoelen met al het lijden van de wereld. Hij doet ons al het lichamelijke lijden begrijpen, maar Hij vraagt ons ook te bidden voor de bekering van de zondaars; dat is wat Onze Lieve Vrouw vroeg in Fatima, in Lourdes, zij vroeg: «Bid, bid voor de zondaars». En de heilige Dominicus zei: «Maar wat zal er van de zondaars worden?» Soms zat hij de hele nacht te huilen en de Heer zo te smeken. Het is een werkelijk diepe, brandende liefde die zich van ons meester maakt, en dit is hoe we vooruitkomen, anders «draaien we in cirkels rond», we doen helemaal niets. Dus de Heer vraagt ons om dit alles te doen: bekering, evangelisatie. We zijn niet louter contemplatief, maar we moeten Jezus verkondigen. Wij moeten Hem verkondigen, en zelfs met strijd: de Heer zegt het in de Schrift: «Ik ben de achterhoede, Ik ben de voorhoede» (vgl. Jes. 52, 12). Hij verdedigt ons de hele tijd [...]. Eucharistische aanbidding, het Hart van Jezus, is het Eucharistisch Hart van Jezus.

Pierre Goursat  
en zijn broers en zussen

[www.pierregoursat.com](http://www.pierregoursat.com)