

Pierre Goursat  
en zijn broers en zussen

Pierre Goursat

Paray-le-Monial, 31 December 1979.

# We kunnen allemaal werken aan de glorie van God. Dan moeten we het ook echt aanpakken.

## Interventie tijdens een retraite van de Broederschap van Jezus

Je kunt altijd werken aan de glorie van God. Dan moet je er ook echt tegenaan gaan. Maar we hebben zoveel hoogmoed –let wel, ik spreek voor mezelf–, we zijn zo dom op dat vlak dat we alleen maar denken aan grote dingen die mensen de moeite waard vinden en dan pas aan dingen die de Heer waardig zijn. Maar het is precies andersom! Hij is uit zijn glorie [neergedaald], hij is in een menselijke natuur naar ons toe gekomen! [...]. En dat is onze glorie, dat de Heer dat zomaar helemaal om niet doet. Want wij zijn « arme sloebers ». En hoe meer we « arme sloebers » zijn, hoe mooier het is. Want dat geeft ons nederigheid, dat vernedert ons, en, zoals Silouane zei, alleen maar in nederigheid kun je de Heilige Geest ontvangen. Dat is buitengewoon, dat is echt de Heilige Geest. En Silouane heeft heel zijn leven door om de Heilige Geest gevraagd. En [laten we daar ook om vragen], want dat is de enige belofte waarvan we zeker zijn dat die zal worden verhoord, de Heer heeft het immers zelf gezegd. Laten we dus proberen die nederigheid te krijgen. Zoals geloof ik, de heilige Bernadette zei, je hebt heel wat vernederingen nodig om een beetje nederigheid te krijgen. Maar soms zijn het wat minder vernederingen en veel meer nederigheid, dat hangt van de persoon af, maar in feite is dat de schat.

Dan zet de Heer ons maandenlang in een verplichte retraite om in ons de genadeschatten van Nazareth, nederigheid, voorkomende liefde en beschikbaarheid te verzamelen. En daarna gaat hij ons geleidelijk aan [op missie] sturen! En als je dan geen reserves aan naastenliefde, aan liefde en aan gebed in je hebt, dan verval je, als je in actie moet komen, in activisme.

De Heer is echt goed voor ons. Als hij je laat rusten voordat je zelfs maar iets hebt ondernomen, is dat een buitengewone genade en als je dat gelooft en begrijpt, is dat echt de vreugde van de Gemeenschap. En verder, kijk, jullie bidden voor elkaar [...]. Tussen ons bestaat er een « communio ». We zijn één met elkaar; en als jullie geloven in het lichaam dat we samen vormen, wel, dan is dat een voor ons een kracht, want dan is dat de gemeenschap der heiligen waardoor we op elkaar kunnen steunen. Zoals jullie dienen te geloven in de glorie, zo dienen jullie ook te geloven in de kracht van dat lichaam [dat wij vormen], en hoe meer jullie erin geloven en hoe meer jullie ervoor bidden, hoe meer dat lichaam één zal zijn en hoe meer wij grote dingen gaan verrichten, en ons over de hele wereld gaan verspreiden.

pregniera; e non è una fuga, è una realtà! Siamo in questo mondo e lo "possediamo"; abbiamo il Cuore di Gesù, e abbiamo questo cuore universale. Ed questo che ci trasforma e che ci rende gioiosi!

Pierre Goursat  
en zijn broers en zussen

[www.pierregoursat.com](http://www.pierregoursat.com)